



Ervaring met natuurlijke geboortes

Mij werd gevraagd naar mijn ervaringen met Bewust natuurlijk Luxe, het natuurlijk afkalven van Verbeterd Roodbonten.

Ik ben er per toeval heel enthousiast en fanatiek in geworden. Mijn allereerste stier waar ik mee fokte was een Verbeterd Roodbonte stier zonder afstamming. In dat eerste jaar kreeg ik 4 kalveren, met 3 daarvan heb ik veel werk gehad.

Om als voorbeeld te geven een zwaar stierkalf met een dikke tong en niet willen drinken. Het duurde 2 weken voordat hij begon door te krijgen hoe dat werkte. Een moeizame start van de kalfjes, terwijl je juist de vitaliteit voorop wilt hebben. Met 3 zorgen-kalfjes had ik mijn buik goed vol van koeien fokken.

Er moest nog een koe kalven die drachtig was van een andere stier. Op dat moment had ik mijn koeien bij een melkveehouder staan, die zou ze mee in het oog houden voor het afkalven. Tot hij mij belde en zei "proficiat".... ik zei wat? Hij zei je koe heeft ons verrast. Ze heeft gekalfd en alles is goed .

Die ochtend had de melkveehouder nog gekeken en was er niks aan de hand en om 12 uur keek hij nog eens en lag het kalf erbij. Dus ik gelijk in de auto en er heen gereden, kom bij de stal lig daar een heel mooi lichtgewicht en fijn stierkalfje.

De koe en kalf hadden niks geleden en het kalf had al gedronken, te zien aan het uier.

Na paar weken begon het kalf hard te veranderen en groeide er mooi in.

Dat was het moment dat ik dacht: "als het zo ook kan, is dit de manier zo als ik het wil!!"

Dus ben ik me gaan verdiepen in het Bewust Natuurlijk Luxe gebeuren. Na van loop van tijd heb ik mijn stierkalfjes verkocht en dacht nu ga ik eens een stier kopen waar meer van bekend is en interessant is voor BNL.

Toen kwam ik al snel uit bij Bert van Abeelen, die had 3 stieren staan. Twee waren er 7 maand en 1 was 9 maand.

Bij die van 7 maand zat Latorro v.d. Jacobushoeve, die wilde ik in eerste instantie kopen, maar geen kans... die deed Bert niet weg.

De moeder van de andere stier van 7 maand was Gonda 1, een prachtige moeder, maar ik kreeg geen kijk op dit stiertje. Ik heb toen gekozen voor de stier van 9 maand. Dat was Gerlos v.d. Jacobushoeve.

Dat is achteraf gezien voor mij gelijk een schot in de roos geweest.

Gerlos gaf een korte draagtijd (meeste worden voor de 9 maand geboren) en hij geeft ze heel licht met de geboorte. Bovenal super vitaliteit, de kalfjes staan, lopen en drinken nog vlugger dan je de melkfles vol gemolken hebt.

Als je de kalveren ziet als ze geboren worden is het helemaal niks, maar na 2 weken zie je ze al komen en groeien ze er mooi in.

Bij mij zijn de meeste nakomelingen van Gerlos natuurlijk geboren. Zonder extreme trekkracht, gewoon met touwtjes en stokjes help ik ze er in mijn eentje vanaf.

In het eerste jaar dat ik er kalveren van kreeg, zijn er wel middels keizersnede geboren, want ik wist niet wat ik kon verwachten.

Het jaar er na haalden we ze er zo vanaf. En daar kom je op een belangrijk punt. Ik durfde dat met nakomelingen van Gerlos, omdat ik wist dat ze niet als dikbil geboren worden, maar er later vlot ingroeiden. Ik durfde het aan om te wachten en de natuur zijn gang te laten gaan. Maar ook te helpen waar nodig. Ook de moederdieren waren allen koeien die zich super klaarmaakte voor een natuurlijke bevalling.

Ik snap dat er fokkers zijn die hier niet aan beginnen. Als je een stier heb die dan een licht kalf en dan weer een zwaar kalf geeft ,of een koe die zich niet goed klaarmaakt voor een natuurlijke bevalling, dat wil zeggen de banden goed laten zakken, de kling goed los laten worden en het willen werken op de weeën etc. . dan ga je niet te veel risico nemen. Het belangrijkste is dat we een gezond, levend kalf krijgen en een gezonde moederkoe houden. Ik denk dat het belangrijk is dat je een stier heb die dat speciale gen heeft! Licht geboren worden en er dan pas ingroeien. En dat gen bestaat! Dat gen moet je sterker maken door zowel langs moederskant te selecteren op koeien die lichte geboortes geven en stieren die dat gen ook in zich hebben. En dat dan zo bij elkaar brengen dat dat gen sterker wordt.

Dat is iets wat niet van de ene op de andere dag gebeurt, dat kost tijd. Ik ben er van overtuigd dat het wel zou kunnen in de toekomst. Alles is erfelijk, de goede dingen maar ook de fouten dingen. Het is en blijft de kunst om ieder met zijn eigen filosofie daarin vooruit te laten gaan.

We hebben allemaal uiteindelijk hetzelfde doel en dat is om samen een heel mooi Verbeterd Roodbont dier te fokken, waar we allemaal trots op zijn.

Welke weg je ook bewandelt, vele wegen leiden naar Rome! De ene weg is wat korter dan de andere, maar uiteindelijk hebben we allemaal het zelfde doel voor ogen.....ons ras beter maken.

Ik zeg altijd maar zo mensen, 't is leven en laten leven!

Teun Voets